



### Tuin Logegebouw

Nog niet zo lang geleden is de tuin belendend aan het Logegebouw onderhanden genomen door een aantal broeders. Zo gebeurt dat al vijf jaar en dat twee keer per jaar. Deze broeders hoofdzakelijk lid van de A.:L.: Rosa Alba en een van onze Loge, helpen in een pool de tuin toonbaar en begaanbaar te houden.

Broeder Pot is na overleg met het Lindenbergfonds de man die de tuinbrigade bijeenroept. Het gaat hierbij om momenten overdag omdat er dan meer broeders beschikbaar zijn.

Deze inleiding is natuurlijk niet voor niets. Het is een fijne gelegenheid om eens na te denken om tot de tuinbrigade toe te treden. De reden die Broeder Pot aandraagt is dat het een feitelijke ondersteuning is aan de onderhoud van ons dierbaar gebouw dat wij van onze maçonnieke voorouders erfdien. Ook is het mooi om met de leden van de vier Loges in ons Oosten te ontmoeten in de gezamenlijke arbeid.

Daarnaast zou het geweldig zijn dat wanneer er voldoende aanwas is van leden ook andere zaken die het gebouw betreffen ondernomen kunnen worden.

Broeder Pot vraagt per keer ongeveer vijf broeders voor de werkzaamheden en heeft een heel systeem opgebouwd om de brigade bijeen te roepen. Als u hierover meer informatie wilt hebben kunt u altijd bij broeder Pot terecht.

Om u aan te melden als lid voor de brigade meldt u zich bij uw Loge secretaris of

bij broeder Pot.

drs. J.L. Pot, Weldam 8, 5655 JG Eindhoven  
e-post: j.pot.hof@upcmail.nl / 040 - 2511059

### 7 stappen Erik van Praag

De taoïst zegt: iedere reis van duizend stappen begint met de eerste stap. Die is van uitzonderlijk belang. Als je die eenmaal maakt kun je eigenlijk niet meer terug en dan volgt de rest vanzelf - als je er tenminste aandacht aan blijft geven. Hetzelfde geldt voor bewustzijnsontwikkeling.

Om je bewustzijn volledig te ontwikkelen moet je er actief aan werken. Erik van Praag beschrijft hoe je dat kunt doen. Hij geeft een weg aan die uit zeven stappen bestaat, onder andere 'het doel van je leven vinden', 'leven vanuit het hart' en 'aanwezigheid'. De auteur baseert de zeven stappen op verschillende geestelijke tradities, van christendom tot yoga, en van de oude joodse kabbala tot de boodschap van moderne leraren als Eckhart Tolle en Caroline Myss.

In '7 stappen' geeft Erik van Praag de essentie van zijn rijke, spirituele kennis weer. Kernachtig, overzichtelijk en gericht op het leven van alledag.

Tot zover een beschrijving van het boekje. Het boekje of liever de geschreven gedachten zullen een leidraad zijn gedurende bij de spiegelgroep bijeenkomsten.

Misschien is het de moeite waard om het aan te schaffen. (€9,99 bij Bol.com of misschien beter bij uw boekhandel.)

### De komende donderdagen

Morgen hebben wij de Opening van het nieuwe werkjaar. Hiermee breken wij met een kortstondige traditie van een gezamenlijke opening. Het is goed energie te steken in werk van gezamenlijkheid, maar als het samen zijn ontbreekt is het in eigen vieren van de Opening een goede keuze.

Ter voorbereiding op het komende arbeidsjaar stuurt Br.: Redenaar U zijn Zomer Sint-Jan bouwstuk, ter reflectie over wat is geweest. Daarbij komt het concept arbeidstafel voor het komende werkjaar, ter reflectie op wat komen gaat. Tijdens de tafelloge zal Br.: Redenaar de Arbeidstafel nader toelichten.

De 22<sup>ste</sup> september hebben wij een derde graads comparitie die door broeder Arie wordt voorbereid. Hier zal aandacht zijn voor ongeschreven regels rondom de aanname van kandidaten.

Ook zal er op de avond een Meestervergadering worden gehouden.

### Oeps

Ik vrees dat ik in het vorige nummer *landelijke medewerkers* heb geschreven terwijl ik hier uitdrukkelijk de bedoeling had een *landelijk medewerker, regionaal werkend* te schrijven.

### Colofon

Email: [secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl](mailto:secretaris.loge254@vrijmetselarij.nl)

De Logebrief verschijnt wekelijks op de woensdag gedurende de weken waarin de arbeid plaatsvindt. Wilt u rekening houden met de verschijningsdatum? Uiterlijk dinsdag is de inleverdag van uw kopij om het woensdag gepubliceerd te hebben.

Kent u een broeder uit een andere Loge die deze Logebrief wil ontvangen? Stuur dan zijn adresgegevens door aan bovenstaand mailadres.

### Ingekomen Post

- 13-9-16 La Persévérance  
Oproep tot de Arbeid.  
14-9-16 La Constante Fidélité  
installatie J. van Boven.

Verder voor de leden:

- 1 Bouwstuk gehouden tijdens de Zomer Sint Jan door de Redenaar.
- 2 Concept Werkplan.

### Arbeidstafel - De komende vier weken

- 15-09-2016 1e graad O.:L.: in forma  
Opening Werkjaar  
22-09-2016 3e graad Comparitie  
en Meestervergadering.  
29-09-2016 1e graad Comparitie  
Leerlingbouwstuk  
06-10-2016 1e graad  
Spiegelgroepen\*\*

Zie [logehdl.nl](http://logehdl.nl) voor andere data.